

## ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

### Dale van Steenis



Ο Dale van Steenis είναι ένας διακεκριμένος εργάτης του Ευαγγελίου και ένας εξαιρετος δάσκαλος του Λόγου του Θεού. Το χιούμορ του, η διεθνής εμπειρία του, το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο και η επιθυμία του για ανανέωση έχουν ενισχύσει ηγέτες εκκλησιών σε όλο τον κόσμο.

Ο Dale έχει ένα ιδιαίτερο βάρος στην καρδιά του για την Ελλάδα και επισκέπτεται σταθερά τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, συμμετέχοντας σε συνέδρια εκκλησιών και διδάσκοντας σε σεμινάρια ηγεσίας.

### Robin Mark



Για πάνω από 25 χρόνια ο Robin Mark υπηρετεί τον Κύριο ως οδηγός λατρείας στην εκκλησία του στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Η διακονία του ως οδηγός λατρείας σε διάφορα συνέδρια και εκδηλώσεις τον έκανε γνωστό στην Βρετανία και την Ευρώπη και οδήγησε στην ηχογράφηση του άλμπουμ "Revival in Belfast". Η επιτυχία αυτού του άλμπουμ ήταν μεγάλη και άνοιξε πόρτες διακονίας στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αυστραλία και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ζει στο Μπέλφαστ με τη σύζυγό του Jacqueline και τα τρία παιδιά τους, και συνδυάζει τον ρόλο του πατέρα και συζύγου, με αυτό του πανεπιστημιακού λέκτορα, του οδηγού λατρείας και του επιχειρηματία. Στο μέσο της πολυάσχολης ζωής του, ο βασικός πόθος του Robin είναι να υπηρετεί τον Κύριο με όποιον τρόπο μπορεί, να διακονεί στην εκκλησία με κάθε ευκαιρία και να ευλογεί το ευρύτερο σώμα του Χριστού και τον κόσμο με όποιο χάρισμα του έχει δώσει ο Κύριος.

### Χρήστος Ολύμπιος



Ο Χρήστος Ολύμπιος γνώρισε τον Κύριο σε ηλικία 27 ετών. Υπηρέτησε και υπηρετεί τον Κύριο στην Εκκλησία του Θεού στην Λευκωσία σε διάφορες διακονίες, όπως στην παιδική εκκλησία, ως ομαδάρχης και ως βοηθός ποιμένας. Διετέλεσε ποιμένας στην εκκλησία για δέκα χρόνια. Συνεργάζεται με

αρκετές διακονίες εντός και εκτός του Ελληνικού χώρου όπως με το BILLY GRAHAM ASSOCIATION, SAT 7, MOODY BIBLE INSTITUTE, MEGO CHRISTIAN CENTER και πολλές άλλες εκδοτικές Χριστιανικές διακονίες (Λευκές Καρδούλες, Ροβέρτος Χίλλ, κ.α.), στη παραγωγή Χριστιανικών ταινιών στα Ελληνικά ή με Ελληνικούς ποστίτλους/μεταγλωττισμένες. Είναι παντρεμένος

με τη Γιάννα Σαρρή και έχει δύο κόρες, την Μιλτώ και την Ελπίδα.

### Sam Wallsten



Ο Sam Wallsten μεγάλωσε σε μια χώρα της Μέσης Ανατολής, σε μια ισχυρή Μουσουλμανική οικογένεια. Μετά τις σπουδές του ως Μηχανικός Η/Υ και απογοητευμένος από την διαφθορά και την θρησκεία εγκατέλειψε την πατρίδα του και κατέφυγε στην Ευρώπη. Εκεί, με έναν θαυμαστό τρόπο ο Ιησούς του φανερώθηκε, τον οδήγησε στον δρόμο για την σωτηρία και τον κάλεσε στην διακονία.

Ο Θεός χρησιμοποιεί τον Sam με θαυμαστούς τρόπους και προφητικό χάρισμα για να φέρνει ανθρώπους στον Κύριο. Εξίσου σημαντική είναι η διακονία του στο διαδίκτυο, καθώς μέσα από τα social media μπορεί να φτάνει ανθρώπους στη Μέση Ανατολή. Τέλος, ο Sam είναι ένας από τους ποιμένες στην εκκλησία που ανήκει.

### Παύλος Δημητριάδης



Ο Παύλος Δημητριάδης γνώρισε το Χριστό ως Σωτήρα του από πολύ μικρή ηλικία καθώς γεννήθηκε σε οικογένεια πιστών. Παρ' όλα αυτά η ειλικρινής του απόφαση να δοθεί ολόκληρος σε Αυτόν έλαβε χώρα σε ηλικία 17 ετών.

Έχει πολυετή εμπειρία στη ποιμενική καθώς έχει διακονήσει σε διάφορες θέσεις όπως αυτές του υπεύθυνου νεολαίας, διακόνου ελέους, υπεύθυνου λατρείας, βοηθού ποιμένα και στην τωρινή του θέση ως ποιμένας της Α' Αποστολικής Εκκλησίας.

Είναι ένας δυναμικός δάσκαλος του Λόγου του Θεού και αληθινός λατρευτής. Ταυτόχρονα είναι διακεκριμένος μουσικός, σολίστας (πιάνο) και αγαπά βαθιά τη μουσική.

Ο πόθος της καρδιάς του είναι να υπηρετήσει τους ανθρώπους της Ελλάδας και ιδιαίτερα τους νέους ώστε να γνωρίσουν το Θεό. Επιθυμεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο θα αυξηθούν πνευματικά στην εκζήτηση του προσώπου Του.

Υπηρετεί το Θεό ως ποιμένας της Αποστολικής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης από το 2010. Είναι παντρεμένος με τη Μαίρη Πεστεκίδου – Δημητριάδου και μαζί έχουν δύο υπέροχους γιους: το Γιάννη, 30 ετών και τον Πέτρο, 24.



Χριστιανική Εκκλησία Αθηνών

Μία ανεξάρτητη, ευαγγελική, χαρισματική εκκλησία...

# ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ



## 4<sup>ο</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου –  
Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018



Ξενοδοχείο Novotel Athens  
Μιχαήλ Βόδα 4, 10439 Αθήνα

Δωρεάν parking στο υπόγειο του ξενοδοχείου

## ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑ

Αγαπητοί αδελφοί,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στο 4<sup>ο</sup> Συνέδριο της εκκλησίας μας για να δοξάσουμε και να υψώσουμε μαζί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Είμαστε γεμάτοι από προσμονή καθώς το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί ότι είμαστε ήδη σε μια νέα μέρα. **Μια νέα μέρα** από τον Κύριο για την εκκλησία μας, για την πόλη μας, για την χώρα μας.

Θέλουμε να ενώσουμε την προσευχή μας, τη δοξολογία μας, το κήρυγμά μας με κάθε αδελφό και αδελφή που ζητάει τη φανέρωση της δόξας του Θεού και την εκπλήρωση του θελήματός Του **στη γη μας όπως στον ουρανό**.

Στο Συνέδριο φέτος έχουμε εκλεκτούς επισκέπτες και φίλους ομιλητές. Ο Dale Van Steenis, ο Παύλος Δημητριάδης και ο Χρήστος Ολύμπιος είναι καλοί φίλοι της διακονίας και συνεργάτες στο έργο του Θεού. Ο Robin Mark και ο Sam Wallsten είναι πρόσωπα που ο Κύριος έχει συστήσει σε μας και για πρώτη φορά θα έχουμε τη χαρά να είναι ανάμεσά μας. Προσμένουμε ότι όλους ο Κύριος θα τους κάνει ευλογία.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιήσουμε φέτος δύο κύκλους σεμιναρίων έναν για την **Ηγεσία** και έναν για την **Λατρεία & Δοξολογία**. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όσους θέλουν να αποκτήσουν ιδιαίτερη κατάρτιση στους συγκεκριμένους τομείς ώστε να υπηρετήσουν πιο αποτελεσματικά στο έργο του Κυρίου.

Σας περιμένουμε με χαρά!

Δημήτρης Λέκκας  
Ποιμένας της Χριστιανικής Εκκλησίας Αθηνών

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

### ΠΕΜΠΤΗ

22 Νοεμβρίου 2018

**18.30:** Προσέλευση

**19.00:** Έναρξη συνεδρίου – Λατρεία και δοξολογία με τον **Robin Mark** και την ομάδα λατρείας της Χ.Ε.Α.

**20.00:** Κήρυγμα, **Sam Wallsten**

#### Κυριακό σχολείο

Κατά τη διάρκεια των κηρυγμάτων του Σαββάτου και της Κυριακής θα λειτουργήσει Κυριακό Σχολείο για τα παιδιά του Δημοτικού και φύλαξη για τα νήπια. Τα βρέφη έως 2 ετών θα πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη των γονιών τους.

### ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

23 Νοεμβρίου 2018

**18.30:** Προσέλευση

**19.00:** Λατρεία και δοξολογία με τον **Robin Mark** και την ομάδα λατρείας της Χ.Ε.Α.

**20.00:** Κήρυγμα, **Παύλος Δημητριάδης**

#### Σεμινάρια

Ώρες	Ηγεσία	Λατρεία & Δοξολογία
<b>10.00 – 10.45</b>	Dale van Steenis	Robin Mark
<b>11.00 – 11.45</b>	Χρήστος Ολύμπιος	Παύλος Δημητριάδης
<b>12.00 – 12.45</b>	Δημήτρης & Λένα Λέκκα	Robin Mark

### ΣΑΒΒΑΤΟ

24 Νοεμβρίου 2018

**18.30:** Προσέλευση

**19.00:** Λατρεία και δοξολογία με τον **Robin Mark** και την ομάδα λατρείας της Χ.Ε.Α.

**20.00:** Κήρυγμα, **Δημήτρης Λέκκας**

#### Σεμινάρια

Ώρες	Ηγεσία	Λατρεία & Δοξολογία
<b>10.00 – 10.45</b>	Dale van Steenis	Robin Mark
<b>11.00 – 11.45</b>	Παύλος Δημητριάδης	Δημήτρης Λέκκας
<b>12.00 – 12.45</b>	Παρουσίαση Βιβλικού Σχολείου	Robin Mark

### ΚΥΡΙΑΚΗ

25 Νοεμβρίου 2018

**10.30:** Προσέλευση

**11.00:** Λατρεία και δοξολογία με τον **Robin Mark** και την ομάδα λατρείας της Χ.Ε.Α.

**12.00:** Κήρυγμα, **Dale van Steenis**

**13.00:** Κλείσιμο συνεδρίου, **Δημήτρης Λέκκας**

#### Μετάφραση

Προβλέπεται μετάφραση στα ελληνικά όλων των κηρυγμάτων και σεμιναρίων των αγγλόφωνων ομιλητών.



Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Τηλ: **2105985012** ή στείλτε e-mail στο **xeath@xeath.gr**